

07 Een onverwachte feestdag in het Coda Dagcentrum

door : RIGO VERHAERT, algemeen coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, Coda Dagcentrum en Coda Thuiszorg.

We kregen een tijdje geleden een vraag van twee schoonheidsspecialisten in opleiding, Manou en Laura. Of ze voor hun examenopdracht onze mensen in het dagcentrum een schoonheidsbehandeling mochten geven. Manou kende Coda vzw. Ze had haar vriendin Laura enthousiast gemaakt om de technieken die ze op school geleerd hadden, toe te passen en uit te proberen in het buitengewone kader van palliatieve zorg. Hoe zouden hun vriendinnen reageren als ze hun verslag voor de klas presenteerden ?!?

Zo werd het Dagcentrum voor één dag het Coda Wellnessalon. Alle gasten die er zin in hadden, konden langskomen en genieten van allerhande massages, lichaamsverzorgingen en schoonheidsbehandelingen. Het mooi verzorgd en lekker middagmaal kreeg door de speciale omkadering nog een extra ster.

Dat zowel gasten als vrijwilligers en personeelsleden genoten hebben van die dag, mag blijken uit de volgende brief die naar de twee studenten gemaïld werd:

Lieve Manou en Laura,

Wij willen met deze graag iets opschrijven over jullie verwendag hier in ons dagcentrum.

Gebruik dit maar gerust in jullie powerpoint :

“ Op 3 november 2015 zijn Manou en Laura onze mensen in het Coda Dagcentrum komen verwennen. Onze gasten konden kiezen uit diverse verzorgingen en behandelingen. Zo was er mogelijkheid tot manicure, pedicure, gezichtsverzorging en massage, massage van rug en benen.

Onze gasten hebben hier enorm hard van genoten! Zo een verwennerij is voor onze zieke mensen een verademing. Het brengt hen ontspanning en het verhoogt hun zelfbeeld enorm. Voor hen was het echt een feestdag.

Manou en Laura hebben dit ontzettend goed gedaan. Ze waren heel lief en zorgzaam voor onze mensen, wilden alles voor hen doen. Ze benaderden onze gasten ook op een hele respectvolle manier.

Een van ons vrijwilligsters heeft , terwijl onze gasten een middagdutje deden, de kans gekregen om een rug-en beenmassage te mogen ontvangen.



Zij was hier heel erg tevreden over en het had haar heel veel deugd gedaan.

En, vermits zij zelf kinesiste is, weet zij wel degelijk waarover ze spreekt!

Dus, hoewel zij nog maar net aan hun opleiding zijn begonnen, hebben Manou en Laura dit echt schitterend gedaan !

Wij willen hen via deze ook nog eens heel erg bedanken!”

Ook voor Manou en Laura was het een bijzondere belevenis. Niet alleen omwille van de stress die de voorbereiding van zo'n dag altijd met zich meebrengt, maar vooral omwille van de reacties van de gasten. Lees maar hoe ze het zelf in hun antwoord verwoordden:

“Laura en ik willen jullie super hard bedanken voor de kans die we kregen om bij jullie de wellnessdag te mogen organiseren! Voor ons was het ook echt een heel unieke en leuke ervaring! We hebben er echt veel aan gehad! Ook heel hard bedankt voor de mooie bloemetjes en jullie vorige mail.

Wij komen volgend semester heel graag nog eens terug!

Alvast bedankt en tot binnenkort!

*Groetjes,
Manou en Laura”*

